

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 21 augustus 2022 10.00 uur nr. 1774

Voorganger	: Ds. C.J.P. Ofman, Amsterdam
Ouderling van dienst	: Gerda Adolf
Organist	: Hans Jütte
Beamer, geluid en beeld	: Onno Bart
Lector	: Gerda Adolf
Oppas- / Kinderdienst	: Aanwezig
Collecten	: Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Thema: "Dankbaar zijn"

Orgelspel: Preludium, Eelke Mobach (1836-1898)

BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst (*Gemeente gaat staan*)

Bemoediging en groet:

Vg: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: Die trouw is alle eeuwen door,

Gem: en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Vg: Genade zij u en vrede, van God, die wij onze Vader noemen,
die we herkennen in de woorden en daden van Jezus Christus,
en die met ons is door de Heilige Geest.

Allen: Amen.

Lied 276: 1 en 2 *Zomaar een dak boven wat hoofden*
(*Gemeente gaat zitten*)

Kyriëgebed

Glorialied *Wij danken U, o God (Evert Hoogerwerf, melodie Lied 704)*

Wij danken U, o God, voor wat U hebt gegeven. Uw liefde en uw trouw omringen heel ons leven. U hebt de mens aanvaard met heel zijn zwak bestaan. U gaf hem weer een plaats waarop hij vast mag staan.	Wij danken U, o God, voor wat U hebt gegeven. Want Christus is de kracht die ons als mens doet leven. Zijn liefde die ons zocht wijst ons het lichtend spoor; de liefde van de Heer geven wij and'ren door.	Wij danken U, o God, voor wat U hebt gegeven. Wij zijn nu met elkaar verbonden voor het leven. Met grote dankbaarheid aanvaardden wij elkaar. Help ons te allen tijd: maak uw beloften waar.
--	--	---

LEZEN

Inleiding en gebed van de zondag. *De kinderen gaan naar de kinderdienst.*

Eerste lezing: *Jesaja 30: 15-21 (NBV21)*

Lied 1007: 1 t/m 7 *Brood zal ik geven*

Tweede Lezing: *Lucas 13: 22-30 (NBV21)*

Lied 990: 1 t/m 6 *De laatsten worden de eersten*

Overdenking

Orgelspel: Adagio, BWV 564, Joh. Seb. Bach 1685-1750)

Lied *Niet als een magische kracht (Jan van Opbergen, melodie Lied 321)*

- | | |
|---|--|
| 1. Niet als een magische kracht,
niet op de wijze der goden,
baant onze God zich zijn weg,
niet als een ark van triomf. | 2. Maar als een voetspoor vooruit,
altijd op weg naar bedreigden,
zwervend om vrede en recht,
tegen de loop van het lot. |
| 3. Niet als een Heer van hierna,
niet als een Man van hierboven,
wil onze God zijn geëerd,
niet als een hoofdstuk apart. | 4. Maar als een mens onder ons,
speurend naar hoop voor de minsten;
iemand die doet wat hij zegt,
liefde is Hij metterdaad. |

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst.

De kinderen komen terug.

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 863: 1 t/m 6 *Nu laat ons God de Here (Gemeente gaat staan)*

Zegen, beantwoord met **431B** gezongen *Amen*

Orgelspel: Improvisatie

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij:

Mevrouw Gerda Kortenoeven, Vreugdehof, de Klencke, Amsterdam.

Bedankt

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, die ik heb gekregen voor mijn verjaardag, ik heb nu ook een klein beetje het idee dat ik erbij hoor, heel heel hartelijk bedankt,

Janny Eijken 

Het heeft even geduurd, maar hierbij wil ik nog bedanken voor de prachtige bos bloemen, die ik na mijn thuiskomst uit St. Jacob mocht ontvangen. Ook de vele kaarten en de mooie tekening van Michelle en Fabienne met Welkom thuis erop. Zo lief. Ook met de bezoeken en telefoontjes als de telefoon werkte, was ik heel blij. Verder wil ik even laten weten dat het met het lopen steeds beter gaat. Ook de schouder gaat steeds beter, maar ik moet nog wel geduld hebben, wat niet altijd meevalt. Dank allemaal voor het meeleven, *vriendelijke groet van Joke Lem*

Op deze manier wil ik een ieder bedanken, die aan mij gedacht heeft door mij een kaartje te sturen of een bezoekje of op een andere manier mij ondersteunde na mijn val. Momenteel revalideer ik in het Hof van Sloten, wat voorspoedig verloopt en hoop zo snel mogelijk weer in Zwanenburg terug te kunnen keren.

Tot gauw, groet Henk Groothuis

Meeleven

Jaap de Fouw wordt vrijdag 19 augustus opgenomen in het ziekenhuis voor een galoperatie. Hij zal meerdere dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Kaarten mogen naar VUMC, Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. We hopen en bidden op een goed herstel.

Ds. Wilma van Rijn-Fennell

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 4 september

Op zondag 4 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. We willen deze dag ook gebruiken om na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.

Heleen Broerse

Producten voedselbank

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk **producten voor de voedselbank** worden ingeleverd.

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Agenda voor de komende week

- Maandag 22/8 20.00 uur Kerkrentmeesters
- Zondag 28/8 10.00 uur dr. R.J. Bakker, Amsterdam

Deze Kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik. Voort zondag 28 augustus wordt de Kerkbrief verzorgd door Leo Kranenburg. De kopij kan gemaild worden naar: kerkbief@protestantsekerkhalfweg.nl. Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.