

# KERKBRIEF

Protestantse gemeente  
te  
Halfweg-Zwanenburg



3<sup>de</sup> zondag na Pasen – Jubilate

Zondag, 30 april 2023      10.00 uur      nr. 1809

Voorganger	: Dr. Cristina Pumplun, Amsterdam
Ouderling van dienst	: Cora Gerritse
Organist	: Dick Meijer
Beamer / Geluid en beeld	: Rob Piso / Melissa Sieraad
Lector	: Cora Gerritse
Oppas- / Kinderdienst	: Niet aanwezig
Collecten	: Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor  
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

• *Orgelspel*

## BEGINNEN

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

• **Lied 280: 1, 2, 3 en 5**

• Bemoediging en Groet

• **Lied/Psalm 66: 1, 2 en 7**

• Gebed om ontferming

• **Glorialied 652: 1, 3 en 4**

## LEZEN

• Gebed om de heilige Geest

• Eerste lezing: *Ezechiël 34: 1-11*

• **Lied/Psalm 23c: 1 t/m 5**

• Tweede Lezing: *Johannes 10: 11-16*

• **Lied 653: 1 en 6**

• Overdenking

• *Orgelspel*

• **Lied 974: 1, 2 en 5**

## DELEN

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

• Collecte aankondiging



## GEZEGEND OP WEG

• **Lied 612: 1 t/m 3 (staande)**

• Zegen

• **Amen 431B**

• **Wilhelmus Lied 708: 1 en 6**

• *Orgelspel.*

\*\*\*\*\*

**De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij:**

Josien v.d. Brink, Troelstralaan (ter bemoediging)

### **Bedankt**

Lieve mensen,

Op maandagmiddag 17 april wilde de dominee met Jackie op visite komen, ze kwamen wat brengen. Ik denk wat kan dat zijn, misschien een tekening van Jackie.

Wat denk je, de Paaskaars van 2022, dit kun je toch niet bedenken!

Ontroerd en blij verrast, prachtig, ik kan hem nu van "morgens tot avonds" bekijken. Zo geweldig met de regenboog kleuren en de duif, het verhaal van Noach gaat nog meer leven.

Wat een mooi en waardevol geschenk. Ik ben er erg blij mee.

De mensen van de commissie eredienst, bedankt voor dit geschenk.

*Een hartelijke groet van Ria Joustra.*

### **Inloopochtend 4 mei 2023**

De eerstvolgende **maandelijks inloopochtend** is weer aangebroken en wel op **donderdagochtend 4 mei 2023**.

Ditmaal vindt die plaats bij Gré Gijzen thuis op de Kinheim 220 in Zwanenburg. Haar woning is gelegen precies tegenover het sportpark van de Bataaf. Parkeerruimte voor de deur is er voldoende en gratis. Wel even laten weten of u komt op de volgende telefoonnummers: **06-36259780**

**of 020-6152731.** (even opgeven of u alleen of met twee komt).

U wordt verwacht rond de klok van 10:00 uur. Er is vers gezette koffie/thee en heel lekkere klatskoek.

En rond 12:00 uur hopen wij de ontmoeting af te sluiten.

*Gré Gijzen*

### **Lintjesregen**

Jaap en Gerda Kortnoeven zijn woensdag beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al meer dan 25 jaar zetten zij zich in voor

verschillende vrijwilligersorganisaties: Het Stoomgemaal, Seniorenvereniging, de Voedselbank, Eigen Haard en natuurlijk in onze eigen gemeente.

In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en een afvaardiging van de ondersteuners kregen zij de onderscheiding in het stoomgemaal opgespeld door burgemeester Schuurmans. Ook namens onze gemeente bedankt voor jullie inzet en hartelijk gefeliciteerd!

*Ds. Wilma*



### **Collecten voor diaconie en kerk**

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

### **QR-code Diaconie**



### **QR-code Kerk**



### **Agenda voor de komende week**

Dinsdag	02-05	10.15 uur	Commissie Eredienst
Woensdag	03-05	14.00 uur	InterNos
Donderdag	04-05	10.00 uur	Inloop bij Gré Gijzen
		19.00 uur	Dodenherdenking
Zondag	07-05	10.00 uur	Dr. R.J. Bakker, Amsterdam

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.

In mei zal Petra Meijer-Mendrik de kerkbrief samen stellen.

De kopij kan gemaild worden naar: [kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl](mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl).

Kijk voor meer informatie op: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl).

# Dodenherdenking



Oecumenische samenkomst  
Halfweg-Zwanenburg  
Protestantse Kerk  
4 mei viering

**“Nieuwsgierigheid naar de ander”**

**Donderdag 4 mei 2023      19.00 uur**

Voorgangers                   : Ds. Wilma van Rijn-Fennell  
  : José Pijnaker  
Organist                         : Hans Jütte  
Beamer, geluid en beeld     : Robert Fennell-Rijn  
Tweeminuten verhaal       : Lid van de Scouting

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.*

*Orgelspel*

**Welkomstwoord**

**Lied: Tijd om de tijd te veranderen** – Gezongen door Stef Bos

**Tweeminuten-verhaal** – Voorgelezen door lid van de scouting

*Orgelspel*

**Bijbellezing: Lucas 19:1-8**

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die Zacheüs heette. Zacheüs was het hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien.

Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’

Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’

**Overdenking**

**Lied Komen ooit voeten** (melodie: Lof zij de Heer)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,  
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,  
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;  
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.  
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.  
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan:  
vrede de weg voor mijn voeten.

#### **Gedicht** – Geschreven door Tessa Lansu

Denken wat verboden is  
Zeggen wat niemand wil horen  
Ondanks angst en onderdrukking  
Sterk blijven  
Anders gaat verzet verloren  
Hopen dat als je morgen wakker wordt  
Ellende alleen bestaat in verhalen  
Dat oorlog slechts een boze herinnering is  
En de wereld bestaat uit zonnestralen  
Zonder hoop en verzet geen verandering  
Een slaaf van pijn en macht  
Maar zo lang er diep vanbinnen  
Het lef is om te protesteren  
Is er kracht  
En zal vrijheid het van de oorlog winnen

#### *Orgelspel*

#### **Gebed**

#### **Wegzending**

*We lopen in stille tocht naar de monumenten van  
Halfweg en Zwanenburg.*

Na de 2 minuten stilte

#### **Lied 708: 1 en 6** *het Wilhelmus*

### **Wilhelmus**

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
Den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij onverveerd,  
Den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
De tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

