

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Thema: Het glas halfvol

Zondag, 9 juli 2023 **10.00 uur** **nr. 1818**

Voorganger : ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst : Heleen Broerse
Organist : Arjen de Jong
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn
Lector : Gerda Adolf
Oppas- / Kinderdienst : Cora Gerritse
Collecten : Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel

BEGINNEN

Welkom

We gaan staan

Lied 280: 1, 2 en 3 *De vreugde*

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Ene God

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw is in eeuwigheid

en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade en vrede van God de vader en van Jezus Christus,
in de eenheid met de Heilige Geest.

A: Amen

Lied 280: 5 en 7

We gaan zitten

Gebed om ontferming

Glorialied 783: 1, 2 en 3 *Voor mij is geluk*

LEZEN

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Eerste lezing: *Psalm 137: 1-6* *BGT*

Lied 137a *Toen wij zaten langs het water*

Tweede lezing: *Jeremia 29: 4-14*

Lied 910: 1, 3 en 4 *Soms groet een licht van vreugde*

Overdenking

Muzikaal moment

Lied 650: 1, 2 en 7 *De aarde is vervuld*

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & Onze Vader

Aandacht voor de collecte

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Kinderlied: Ik volg de Heer

Ik volg de Heer, (ik volg de Heer),
want Hij is goed.(want Hij is goed.)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet. (en hoe het moet.)
Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij),
Hij's overal,(Hij's overal,)
de herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land. (gevaarlijk land.)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee. (en neemt ons mee.)
Het is soms zwaar maar toch oké!

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 419: 1, 2 en 3 *Wonen overal*

Zegen en gezongen amen

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij:

Mevr. W. van Vark-Leijding, Klein België, i.v.m. haar 91^{ste} verjaardag.

Meeleven

Ria Joustra krijgt sinds kort continu zuurstof. Ze is blij dat het haar meer energie geeft. De tank is niet gemakkelijk om mee te nemen en maakt haar minder mobiel. Ze verwacht nog een zuurstoftank die beter verplaatsbaar is, zodat ze iedereen weer kan ontmoeten tijdens en na de kerkdienst.

We zijn blij om te horen dat het Ria verlichting geeft en hopen haar snel weer te zien.

Ds. Wilma van Rijn

Hartelijk dank!!

Heel graag wil alle kaartschrijvers bedanken voor hun wensen i.v.m. mijn 80^e verjaardag op donderdag 29 juni j.l. Zelfs ontving ik kaarten, die door enkelen van u vanaf hun vakantie-adres werden verzonden. Natuurlijk liet Michelle Jonker weer van zich horen met een mooie zelf ontworpen kaart, mogelijk daarbij geassisteerd door zus Fabienne.

Afgelopen zondag kwam oud klasgenoot Aart van den Doel de bloemen met de daarbij horende kaart met vele vele namen overhandigen. Een afspraak voor een bezoek samen met echtgenote Sylvia wordt z.s.m. gemaakt.

Allemaal heel heel hartelijk dank. Gerard C. Mastenbroek

Bedankt

Hartelijk bedankt voor het prachtige boekje welke ik namens de kerk door Tineke en Bas in ontvangst mocht nemen.

Blij verrast was ik ook met de mooie kaart met zoveel handtekeningen en lieve woorden van de gemeenteleden.

Het heeft me erg goed gedaan! *Hartelijke groet aan u allen. Jan Malipaard.*

Bedankt

Blij verrast waren we met het bezoek en de bloemen van uit de kerkgemeenschap afgelopen zondag. Boven op alle kaarten, welke we mochten ontvangen, was dit een fijn gebaar. Met name de kaart met al die namen erbij. Wij willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor deze gebaren van medeleven. Het gaat momenteel de goede kant op, maar er zijn bergen en dalen.

Hartelijke groet Wim en Simone Groothuis.

Geslaagd

Collen Dhliwayo is geslaagd voor haar opleiding Verzorgende IG3.

Naast de zorg voor haar gezin heeft ze de afgelopen 3 jaar heel veel tijd gestoken in haar schoolwerk en de stages.

Een hele knappe prestatie. Van harte gefeliciteerd,

Cora Gerritse

Bridging the gaps - Meedenkers gezocht

18 september zijn wij gastgemeente voor twee internationale studenten in het kader van hun studie. Zij zullen de hele dag in onze gemeente aanwezig zijn. Wij zoeken mensen die willen meedenken om hen een warm welkom te geven. Het gaat om de kerkdienst, het middagprogramma of het avondeten.

Wilt u meedenken hoe wij hen een mooie dag kunnen aanbieden? Of heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen?

Neem dan contact op met ds. Wilma van Rijn of Heleen Broerse.

Agenda voor de komende week

Dinsdag	11-07	10.00 uur	Commissie Eredienst
Zondag	16-07	10.00 uur	Ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie



QR-code Kerk



Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

Geslaagd

Linda Oostwouder deze week te horen gekregen dat zij is geslaagd voor haar VWO examen. Van Harte Gefeliciteerd!



Bloemengroet Protestantse Gemeente, foto Wim en Simone Groothuis